

Κακοσάλεσι - Γιάννης Μηλιώκας

Ο **Γιάννης Μηλιώκας** (23 Ιουνίου 1950) είναι Έλληνας τραγουδοποιός.

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του στη δεκαετία του 1980 και είχε αμέσως μεγάλη απήχηση. Τα τραγούδια του «Κακοσάλεσι», «Για το καλό μου», «Ροζ» (ντουέτο με την Αφροδίτη Μάνου) «Ποιμενικό Ροκ», «Γκρέκο Μασκαρά» έγιναν επιτυχίες σταθμοί στην ελληνική μουσική. Το 2010 εξέδωσε το βιβλίο "Μαίανδρος: Η άγνωστη γυμναστική των αρχαίων Ελλήνων" από τις εκδόσεις ΚΑΚΤΟΣ.

Υ.Γ. Η πρώτη καταχώριση τραγούδιού για σήμερα, ήταν το παρακάτω τραγούδι:

Πάντα Μετρημένος - Φατμέ

Καλλιτέχνης: Φατμέ

Άλμπουμ: Ψέματα

Πρώτη Κυκλοφορία: 1983

Στίχοι: Νίκος Πορτοκάλογλου

Μουσική: Νίκος Πορτοκάλογλου

Όταν πρωτάκουσα το τραγούδι, εκεί γύρω στο 1983, έμεινα με την απορία αν ο Πορτοκάλογλου το έγραψε ειδικά για μένα. Τέτοια ήταν η ταύτιση με τους απλούς, άμεσους, ανεπιτήδευτους και συνάμα τόσο εύστοχους στίχους. Και δεν ξέρω πια, αν αυτό που με συγκινούσε περισσότερο ήταν το «είμαι μετρήως μέτριος» ή το «γι' αυτό και είμαι ο πιο τρελός απ' όλους σας κρυμμένος». Ισως ο συνδυασμός και των δύο.

Ακόμα το αγαπώ αυτό το τραγούδι. Για τον αυτοσαρκασμό του... για την υπενθύμιση ότι πίσω κάτι «μέτριο» μπορεί να κρύβεται μεγάλη δύναμη και αξία. Το αφιερώνω λοιπόν σε όσους αρέσκονται να παρουσιάζονται ως άψογοι, άρτιοι, αψεγάδιαστοι, άριστοι..., σε όλους αυτούς τους «θεούς» ή «ημίθεους» που μας περιτριγυρίζουν.

Από την αρχική ροκ εκτέλεση, προτίμησα αυτή την πιο λαϊκή και σε ρυθμό ζεμπέκικου, γιατί πιστεύω ότι υπηρετεί καλύτερα το νόημα των στίχων.

Γιάννης Δασκαλάκης.

Στίχοι

Δεν είμαι πάντα σίγουρος
δεν είμαι και χαμένος
όχι, δεν είμαι άγουρος
ούτε και γινωμένος.

Δεν είμαι ο εξυπνότερος
δεν είμαι και βλαμμένος
δεν είμαι ο πιο τίμιος
μα αύτε και πουλημένος.

Είμαι μετρίως μέτριος
και πάντα μετρημένος
γι' αυτό και είμαι ο πιο τρελός
απ' όλους σας κρυμμένος.

Δεν είμαι ανεπρόκοπος
δεν είμαι φαντασμένος
ποτέ δεν ήμουν ζεν πρεμιέ
ούτε περιφρονημένος.

Όχι, δεν είμαι σούπερμαν
δεν είμαι και μπασμένος
δεν είμαι ο πιο ζωντανός
μα αύτε και πεθαμένος.

Είμαι μετρίως μέτριος...

Δεν είμαι βουτυρόπαιδο
δεν είμαι αλανιάρης
δεν είμαι ντιπ αμόρφωτος
ούτε και κουλτουριάρης.

Δεν είμαι βέρος Έλληνας
δεν είμαι Ευρωπαίος
δεν είμαι πανκ, ούτε ροκάς
μα αύτε και Ζαγοραίος.

Είμαι μετρίως μέτριος...

(Κάπου στο κομμάτι που διάλεξε ο κ. Δασκαλάκης για τις 23-06, αναφέρεται ο Ζαγοραίος, Σπύρος Ζαγοραίος, μεγάλος Έλληνας λαϊκός τραγουδιστής που γεννήθηκε στις 23-06-1928.

Σε ηλικία 15 ετών έχασε σε ατύχημα το ένα του χέρι, όταν έσκασε μια χειροβομβίδα την ώρα που έπαιζε με συμμαθητές του στην Αγία Παρασκευή της Αττικής. Παρόλα αυτά, μπήκε δυναμικά στο χώρο του λαϊκού τραγουδιού και ξεχώρισε με τη φωνή του. Ξεκίνησε την καριέρα του το 1952 από την Αθήνα και μετά τη Θεσσαλονίκη.

Στις αρχές της δεκαετίας του 1960 άρχισε να τον συνοδεύει στο τραγούδι η σύζυγος του Ζωή, δημιουργώντας ένα από τα πιο λαοφιλή ντουέτα του λαϊκού τραγουδιού. Πραγματοποίησε πολλές συναυλίες στην Ελλάδα και σε χώρες του εξωτερικού που ζουν Έλληνες. Ήως και τα τελευταία σχεδόν χρόνια της ζωής του εξακολουθούσε την καλλιτεχνική του δραστηριότητα στο Αιγαλεω Αττικής όπου διέμενε και είχε δημιουργήσει το λαϊκό κέντρο "Εντελαμαγκέν".

)

Source URL:<http://2gym-evosm.thess.sch.gr/drupal7/?q=en/node/1435#comment-0>