

Ο ναός του Αγίου Αθανασίου στον Εύοσμο



Κατά το σχολικό έτος 2012-13 υλοποιήθηκε στο σχολείο μας το πολιτιστικό πρόγραμμα με τίτλο "**Ο ναός του Αγίου Αθανασίου στον Εύοσμο**", με υπεύθυντους καθηγητές την κ. Αφροδίτη Διαμαντοπούλου και κ. Γιάννη Δασκαλάκη. Στο πρόγραμμα συμμετείχαν οι μαθητές και μαθήτριες του τμήματος Γ4.

□Οι στόχοι του προγράμματος ήταν να γνωρίσουν τα παιδιά το ναό του Αγίου Αθανασίου που είναι ο παλαιότερος μεταβυζαντινός ναός της Δυτικής Θεσσαλονίκης, να μάθουν την ιστορία του ναού, να ασχοληθούν με τη δομή και τις αγιογραφίες του, να έλθουν σε επαφή με πρόσωπα που ασχολήθηκαν με το ναό και να γνωρίσουν την έντονη δραστηριότητα που αναπτύσσεται στα πλαίσια του ναού. Τελικός σκοπός ήταν η δημιουργία ενός ντοκιμαντέρ για το ναό.

Κατα τη διάρκεια του προγράμματος πραγματοποιήθηκαν 5 επισκέψεις. Οι μαθητές □ξεναγήθηκαν στο ναό και ενημερώθηκαν από τους πατέρα Γεώργιο Μίλκα, καθηγητή θεολόγο και προϊστάμενο του ναού, πατέρα Γεώργιο Μηλούση υπεύθυνο για την αναπαλαίωση του ναού και Κωνσταντίνο Παπαδάκη, διδάκτορα Θεολογίας και Διευθυντή του Διαπολιτισμικού Λυκείου Ευόσμου. Επίσης □συγκέντρωσαν τρόφιμα και [συμμετείχαν στην προετοιμασία και διανομή του συσσιτίου](#) [1] για 400 άτομα που προσφέρεται καθημερινά από τους ανθρώπους του ναού. Τέλος συγκέντρωσαν πλούσιο βιντεοσκοπημένο υλικό που βρίσκεται στο στάδιο επεξεργασίας για την δημιουργία του ντοκιμαντέρ.

Στην παρουσίαση που ακολουθεί μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες καθώς και φωτογραφίες από τις δράσεις του προγράμματος.

Quell-URL:<http://2gym-evosm.thess.sch.gr/drupal7/?q=de/node/1137#comment-0>

Links

[1] <http://2gym-evosm.thess.sch.gr/drupal/?q=el/node/447>